



Fasnecht 2009:

Hup Oranje – Holland im Eurofieber

"In Den Haag daar woont een graaf en zijn Zoon heet Jantje.
Als je vraagt: Waar woont je Pa? Dan wijst hij met zijn Handje,
met zijn Vingetje en zijn Duim,
op zijn Hoed draagt hij een Pluim,
aan zijn Arm een Mandje.
Dag mijn lieve Jantje!"

Suja suja Prikkelkje, daar buiten schijnt de Maan,
je bent een Stekelvarkentje, maar trek het je niet aan,
je bent een Stekelvarkentje, dat heb je al begrepen.
De Leeuwen hebben Manen en de Tijgers hebben Strepen
en onze Tante Eekhoorn heeft een rooie Staart,
maar jij hebt allemaal Stekeltjes en dát is zoveel waard.

In de Maneschijn, in de Maneschijn,
Klom ik op het Trapje naar het Raamkozijn,
En je raadt het niet, en je raadt het niet,
Zo doe een Vogel en zo doet een Vis,
Zo doet een Duizendpoot die Schoenenpoetser is,
En dat is recht, en dat is krom,
En nu draaien we het Wieltje nog eens om...

Onder de hoge, hoge Bomen, in een groot Kabouterbos.
Staat een heel klein aardig Huisje zomaar midden in het Bos.
Ik zou er graag in willen wonen, maar ik ben al veel te groot.
Het is gemaakt voor de Kabouters, met hun Muts en Jasje rood.
Als het donker is geworden, is het helemaal niet naar.
Want dan zitten de Kabouters heel gezellig bij elkaar.
Ieder zit dan op een Stoeltje met een Kaarsje in de Hand.
En dan branden er zoveel Lichtjes in Kaboutersprookjesland.

Op een grote Paddestoel, rood met witte Stippen,
zat Kabouter Spille heen, heen en weer te wippen.
Krak zei de Paddestoel en met een diepe Zucht,
viel Kabouter Prikkebeen, met twee Beentjes in de Lucht.

„Moriaantje zo zwart als roet
ging eens wandelen zonder Hoed.
En de Zon scheen op zijn Bolletje
daarom droeg hij een Parasolletje.
Maar het Parasolletje was te duur,
daarom ging hij naar de Schuur.
Maar de Schuur was gesloten,
daarom ging hij naar de Boten.
Maar de Boten begonnen te roeien,
daarom ging hij naar de Koeien.
Maar de Koeien begonnen te schoppen,
daarom ging hij naar de Poppen.
Maar de Poppen begonnen te slaan,
daarom ging hij naar de Maan.
Maar de Maan begon te draaien,
daarom ging hij naar de Haaien.
Maar de Haaien aten hem op,
en dit Liedje is maar een Mop."

Naar Bed, naar Bed, zei Duimelot
Eerst nog wat eten, zei Likkepot
Waar zal ik het halen? Zei Langejan
Uit Grootvaders Kast, zei Ringeling
Dat zal ik verklappen, zei het Kleine Ding.

Zakdoekje leggen
Niemand zeggen
Ik heb de hele Nacht gewaakt
Vier paar Schoenen heb ik afgemaakt
Twee van Stof en twee van Leer
Hier leg ik mijn Zakdoekje neer

Jene miene mutten	Ik wil het niet geloven
tien Pond grutten	klim naar Boven
Tien Pond Kaas	klim in de Mast
jene miene speelt de Baas	Kindje, Kindje, hou je vast

Twee Emmertjes pompen
de Meisjes op de Klompen.
De Jongens opeen houten Been,
rij maar door het Poortje heen.
Van je ras, ras, ras,
rijd de Koning Door een Plas.
Van je voort, voort, voort,
rij de Koning door de Koning door de Poort.

Slaap Oranje, slaap, daar buiten loopt een Schaaap.
Een Schaaap met vier witte Voetjes,
die drink de Melk zo zoetjes
slaap Oranje, slaap, daar buiten loopt een Schaaap.